

# @BWO

Bekende Wezembeek-Oppenaar



## Te land, in zijn moestuin en in de lucht! Arthur Motté

**De 19-jarige Arthur Motté is goed bezig om op korte tijd een bekende inwoner van Wezembeek-Oppem te worden. Hij studeerde in juni 2019 af aan het Heilig Hartcollege van Wezembeek-Oppem, studeert voor lijnpiloot en bracht dit jaar zijn eerste boek uit over zijn grote passie "de moestuin". Wij spraken met hem.**

**Arthur, jij hebt recent een boek uitgebracht over een moestuin op een beperkte oppervlakte. Dat lijkt me niet zo evident.**

Ik heb de passie opgepikt van een kwieke bejaarde Wezembeekenaar, Alfons Vandenplas, die in 2016 jammer genoeg overleed. Hij heeft me al zijn kennis over tuinieren bijgebracht en als eerbetoon aan hem ben ik datzelfde jaar zelf met een kleine moestuin gestart. Omdat fotografie ook een passie is, heb ik de evo-

lutie van mijn moestuin op Instagram gezet onder de naam 'Le potager d'Arthur' en ben ik ook een drietalige website [www.lepotagerarthur.com](http://www.lepotagerarthur.com) begonnen. Dit werd verrassend genoeg opgepikt door de Parijse uitgeverij "Ulmer", die me vroeg om een boek te schrijven rond het idee van een voor iedereen bereikbare moestuin op een kleine oppervlakte. Het boek kwam in maart 2020, bij het begin van de coronacrisis, uit in België, Frankrijk, Zwitserland en Canada. Hopelijk heeft het veel mensen geïnspireerd, want een moestuin is pure staycation! Het verzet ook de zinnen.

Het boek is intussen aan een 2<sup>e</sup> druk toe, meer dan 6000 exemplaren gingen al de deur uit. Ook TV-ploegen van RTBF, France 2 en France 5 kwamen langs en brachten een reportage en er verschenen ook artikels in magazines en op gespecialiseerde websites. De media-aandacht en het succes van het boek boosten dan weer mijn Instagrampagina.

In de lente van 2021 komt er trouwens een Nederlandstalige versie aan van mijn boek, uitgegeven door de KNNV, de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging, welke de vereniging is voor veldbiologie.

**Ik ga ervan uit dat je veel groenten eet, misschien zelfs vegetarisch bent en altijd gezond eet?**

Vegetariër ben ik niet, maar wij proberen thuis wel zo veel mogelijk biologisch te eten. En net als velen eet ik wel eens een pizza of een hamburger. Groenten en mijn moestuin zijn ook niet mijn

enige passies. Naast fotografie, studeer ik Japans en ben ik dol op koken. Ook heb ik een tijdje piano gespeeld.

**Wat is jouw lievelingsgroente?**

Moeilijke vraag. Ik hou van zoveel groenten. Maar als ik niet kies op basis van smaak, maar van uitzicht, dan kies ik voor de tomaat. Wist je dat er wel 10.000 soorten tomaten zijn, in verschillende kleuren en vormen? Fascinerend!

**Ook fascinerend is je toekomstige beroep.**

Ja, ik studeer inderdaad voor lijnpiloot, aan de "CAE Oxford Aviation Academy", de opvolger van de toenmalige Sabena Flight Academy, de Belgische luchtvaartschool. De gebouwen liggen op Brussels Airport in de gemeente Steenokkerzeel. Zo'n opleiding duurt anderhalf jaar. Vanaf dan kan ik als co-piloot mee op vluchten. Dat betekent dat ik ofwel de heen- of terugvlucht voor mijn rekening mag nemen. Spannend. Maar ook hectisch. Net daarom heb ik ook die tijd in de moestuin nodig!



[HTTPS://WWW.LEPOTAGERDARTHUR.COM](https://www.lepotagerdARTHUR.COM) EN  
NATUURLIJK OOK OP INSTAGRAM EN FACEBOOK

